

EEN VREEMD VERHAAL



Dit is de informatie op een rij:

- De tas van de mevrouw is weg.
- Verder is er niets gestolen.
- De deur van haar kamer is op slot.
- Een inbreker kan niet door het raam naar binnen.

Als jij een politieagent was, wat zou je dan aan de mevrouw vragen? Kies een vraag uit:

1. Waar komt u vandaan?
2. Wat heeft u gisteren gegeten?
3. Wanneer zag u uw tas voor het laatst?
4. Vindt u Hotel Hallo een fijn hotel?

Vraag drie is een heel goede vraag. Laten we die eens aan haar stellen, en kijken wat er gebeurt.

‘Mevrouw, wanneer heeft u uw tas voor het laatst gezien?’ vraagt de politievrouw.

‘Ik denk gisteravond,’ antwoordde de mevrouw.

‘Wanneer precies, en waar?’ vraagt de politieman. De mevrouw denkt na.

De mevrouw vindt het moeilijk om zich te herinneren wanneer ze de tas nu precies voor het laatst zag. Hoe kunnen de agenten haar helpen?

1. Ze kunnen haar vragen wat ze die avond heeft gedaan en of ze haar tas toen nog bij zich had.
2. Ze kunnen een liedje voor haar zingen.
3. Ze kunnen haar aanmoedigen door te zeggen: ‘Kom op, u kunt het wel!’

Het is een goed idee om haar te vragen wat ze precies heeft gedaan. Let op:

Wat heeft u ‘s avonds gedaan? Vraagt de politievrouw. ‘Eh, even denken’ antwoordt de mevrouw. ‘Ik heb eerst een stukje gewandeld. Ja, toen had ik mijn tas nog. Dat weet ik zeker. Want ik heb chocolade gekocht. Met geld uit mijn portemonnee. En mijn portemonnee zit in mijn tas.’ ‘En wat deed u daarna?’ vraagt de politieman. De mevrouw denkt na. ‘Ik ben toen wat gaan eten. In het restaurant van Hotel Hallo. En toen had ik mijn tas ook nog! Want ik heb de rekening betaald. En



daarna ging ik naar mijn kamer.' 'Met de lift?' Vraagt de politieman. 'Ja, ik ging met de lift.' 'En had u uw tas toen bij u?' 'Ja, natuurlijk!' roept de mevrouw. 'Of nee, wacht eens... Nee, ik weet het weer! Ik had mijn tas niet! Want ik had mijn sleutels in één hand, en mijn jas in mijn andere hand.' Ineens slaat de mevrouw haar hand voor haar mond. Ze kijkt Gijs met grote ogen aan. 'Aan welke tafel zat u?' Vraagt Gijs vriendelijk. 'Bij het raam.' zegt de mevrouw zacht. 'Mia, ren jij eens héél snel naar het restaurant.' zegt Gijs. Mia rent weg. 'Ik denk dat hij nog onder de tafel staat.' zegt de mevrouw. Haar gezicht is rood geworden. Even later komt Mia aangerend. Haar gezicht is ook rood, van het rennen. Ze houdt een tas vast. 'Is dat uw tas, mevrouw?' Vraagt de politieman. De mevrouw knikt. Mia geeft haar de tas. 'Zit alles er nog in?' vraagt de politievrouw. 'Ja, zegt de mevrouw opgelucht. Wat erg! U bent voor niks gekomen.' zegt ze tegen de politiemensen. 'Hier!' Ze haalt een grote reep chocola uit haar tas. 'Die mogen jullie hebben.' 'Nee bedankt' zegt de politievrouw. Maar de politieman heeft de reep al aangenomen. 'Dank u wel!' zegt hij blij.

'Wat kijk je teleurgesteld, Max.' zegt Gijs. Max haalt zijn schouders op. 'Ik hoopte dat er een vliegende inbreker was. Of een ninja-dief, of zo. Dat is veel spannender dan een vergeten tas...'

